

“Niet alleen maar digitaal onderwijs”

Altijd en overal online iets opzoeken, meerdere computers en laptops in huis en natuurlijk de mobiele telefoon binnen handbereik. Allemaal zijn we digitaal bezig. Ook in het onderwijs heeft de digitalisering voet aan de grond gekregen. Digiborden, computers, iPads, online leermiddelen... ze zijn niet meer weg te denken.

Met de komst en het veelvuldige gebruik van digitaal materiaal rijst ook de vraag of digitaal onderwijs goed is voor kinderen. Liesbeth Agricola heeft daarop een vaste die helemaal past bij het Jenaplanonderwijs. “Binnen ons onderwijs gebruiken we zeker wel digitale, online methodes. Maar wij combineren dat heel doordacht met ‘computerloze’ momenten. We zetten dan letterlijk alle digiborden en computers uit.”

Mooi tegengeluid

Onlangs werkten ze aan het thema ‘heelal’. Met elkaar bouwden ze een raket en lieten ze kinderen zelf nadenken over allerlei vraagstukken die het heelal oproepen. “We willen kinderen nieuwsgierig maken en vragen laten stellen. We bouwden ook zelf een raket. Hierbij laten we de jongste en de oudste leerlingen samenwerken.” En als het project klaar is, betrekken ze de ouders er ook bij. Met dit soort projecten biedt het Jenaplanonderwijs een mooi tegengeluid tegen alleen maar digitaal onderwijs, vindt Liesbeth.

Essenties voor het leven

“Reflecteren, zorgen voor, communiceren, respecteren, zelf nadenken, presenteren, creëren, ondernemen, durf te dromen... Dat zijn zomaar een aantal kernpunten die wij hier belangrijk vinden. Natuurlijk zijn we ook bezig met lezen

en rekenen. Maar hoe mooi is het dat we ook dagelijks bezig zijn met die aspecten van mens-zijn.” Bij het Sint Lukas hechten ze daarom ook vooral aan buiten spelen, samen spelen en dingen met elkaar doen. Liesbeth is van mening dat samen leren spelen en daarmee samenwerken echt wel belangrijk thema’s zijn en blijven. Want hoe speel en werk je met iemand samen? Ook dat is gewoonweg een leerproces waarvoor aandacht moet zijn. “Mensen zijn sociale wezens, hoeveel kunstmatige intelligentie, computerisering en digitalisering er ook maar op ons af mag komen. Om te kunnen functioneren in deze maatschappij en in deze wereld, zullen mensen elkaar hoe dan ook nodig hebben.”

Meer weten?

Steeds vaker merkt Liesbeth dat oud-leerlingen de school weten te vinden voor het onderwijs van hun eigen kinderen. Samen met hun partner komen ze langs om ‘hun’ oude school te laten zien. Liesbeth vindt het een goed teken dat het Sint Lukas zo generatie op generatie van mooi onderwijs voorziet. Passend onderwijs dat voorziet in vaardigheden en de essenties die nodig zijn in een veranderende maatschappij. Wil jij ook langskomen voor een nadere kennismaking of meer informatie? Bezoek de website van het Sint Lukas, www.stintlukas.nl of bel voor een afspraak: 0512-36 05 36.

